

## Minnesord Nils-Erik Athler

En av de största idrottsledarna på Höglandet har lämnat oss. Vi fick för någon vecka sedan veta att Nisse var inlagd och dålig och det tråkiga beskedet kom snabbare än vi anat.

1966 kom Nisse till Stensjöns IF som ledare. Han var en enorm förstärkning för friidrotten i klubben och med sig hade han flera duktiga friidrottare bland andra Conny Wicksell, Olle Athler, Göran Carlsson och Arne Svensson. Nisse var en sådan man alltid följde, han behövde bara ringa, ”du vet varför jag ringer”, så fick han ett OK. En idealist för friidrotten. Väldigt påläst och kunnig. Han ingav stort förtroende.

Friidrotten tog fart och många nya talanger följde med Nisse från Vetlanda till träningarna i Stensjön och senare till Nässjö och IK Sisu. Höjdhopparen Stefan Karlsson och löparna Maria och Anita Andersson som han tränade till landslagsuppdrag är bara toppen av en stor skara. SM-medaljer trillade in.

Men han var inte bara en tränare som kunde all teknik och dessutom kunde visa. Med Nisse som organisatör blev det också just enkelt. Som tävlingsledare var han enorm, kunde alla regler och hade kurser för utbildning av funktionärer. Han drog sig inte för något jobb. Bygga elljusspår, anordna SM-tävlingar i terränglöpning och den stora midsommarfesten är några exempel.

1977 tog Nisse med sig alla sina adepter till IK Sisu, han förstod att det fanns möjlighet att få till allvädersbanor där och därmed skapa bättre möjligheter för de aktiva. Framgångarna fortsatte där. Otaliga ungdomar i Nässjö har fått goda träningsråd av Nisse som dessutom skötte det mesta i klubben. Nästan alla kvällar i veckan på 70-, 80- och 90-talet, sommar som vinter, satte han sig i bilen efter jobbet som målare och körde till Nässjö. Det var hans liv, han var motiverad för det. Undrar hur många tusen mil han körde i klubbarnas tjänst? Det var ju till tävlingar på alla nivåer från småtävlingar i Småland till SM och landskamper landet runt.

Det är ett tag sedan vi träffade Nisse men saknaden är ändå slående efter en stor ledare.

Tack för din insats och vila i frid.

Friidrottsvänner  
Göran Graberg  
Håkan Josefsson  
Agne Bengtsson