

EN SMÅLÄNSK ELDSJÄL: HERBERT JOBÄCKER



Nu är det äntligen dags att presentera en eldsjäl, som borde speglats för längesedan, nämligen HERBERT JOBÄCKER. Det är i år väldigt lämpligt eftersom det skett en del förändringar inom förbundet. Vi har bytt kanslist, en post som Herbert Jobäcker innehaft i hela 30 år. Nu har han överlämnat den posten till den unge Markus Andersson i Nybro. Tidpunkten passar bra eftersom Herbert år 2010 uppnår den respektabla åldern 90 år. Det sker den 15-e mars. Alltså flera skäl att uppmärksamma just Herbert Jobäcker som ÅRETS ELDSJÄL.

Herbert föddes 1920 på en gård Jordstorp i Skärstads socken och kommun. Hans farbröder ägde gården och pappan var anställd på densamma. Herbert föddes hemma och var ett s.k. "lindebarn" som många på den tiden var. Barnen lindades hårt och såg ut som mumier.

Mellan 16 - 20 års ålder var Herbert s.k. bonddräng och fick en lön på 50: kr per månad. Häri ingick dock mat och logi. Vid 20 års ålder tog han värvning i det militära, närmare bestämt vid A6 i Jönköping. Det var år 1939 under andra världskriget. Han var under 3 år volontär. Därefter blev han civilanställd vid A6 och verkade där tills man lade ner regementet 1985. Då hade han arbetat där i hela 45 år.

Idrotten kom in i bilden då han vid 16 års ålder läste i tidningen om OS i Berlin

och blev intresserad.

Gunder Hägg och Arne Andersson följde han i radio och tidningar. Böckernas värld var det stora intresset hela tiden. Han skrev och ritade och gjorde tidningar hemma för syskonen.

Herbert är intresserad av skönlitteratur. Favoritförfattaren är Jan Fridegård och han tycker även om andra s.k. arbetarförfattare som Moa Martinsson, Harry Martinsson och Ivar Lo Johansson. Dan Andersson är också en av favoriterna som han läst mycket av.

Nu åter till idrotten. Herbert började arrangera tävlingar hemma på gården för syskon, kusiner och grannbarn. En 200 meters lite kuperad rundbana anlades i en äng. Det var mångkamper i vilka även volontärkamrater på A6 sedermera var med. Detta under åren 1937 till 1945. Det hela blev kallat Jordstorps IF i trakten.

År 1944 blev Herbert, 24 år gammal, medlem i IK Vista, som bildades 1935. I denna klubb blev han styrelseledamot och tillika sekreterare 1947. IK Vista hade friidrott, orientering och skidor på programmet. Herbert var lika mycket orienterare som friidrottare. Han var friidrottsledare åren 1952-1967, 15 år. Ledare för skidor åren 1952-1958. Han gjorde bl.a. spår för "Lyckåsloppet", som man arrangerade. Herbert var också ordförande i skidsektionen. Han satt i styrelsen för IK Vista till 1970.

Till Smålands Fri-Idrottsförbund kom Herbert 1960, dock ej i styrelsen detta år. Han var ungdomsombud åren 1960- 1974 och var ordf. i Ungdomskommittén. Jag minns Herbert från slutet av 60-talet och in i 70-talet på UP-tävlingar inom distriktet. Då gick han med kameran på magen och en mörk pannlugg fotograferande ungdomar på idrottsplatsernas innerplaner.

Mellan 1973-2002 var Herbert ordf. i Statistikkommittén. Herbert kom in i Smålands FIF:s styrelse 1961 och satt där till 1977. Han blev vald till sekreterare 1971 och var detta till och med 1977. När han lämnade styrelsen 1977 blev han 1978 vald till Hedersledamot i styrelsen. År 1978 blev Herbert kanslist. Detta var han till och med 2008. Hela 30 år !! Herbert började att göra årsberättelserna 1971 och gjorde dessa till och med 2008. Det hann bli hela 38 stycken.

En händelse som Herbert uppskattade var när han som ungdomsombud blev bäst i landet 1966. Han fick utmärkelsen stående på en prispall på Stockholms stadion.

Herbert var "Kalle-Anka-General" på 1970-talet. Man hade finalerna i Karlstad och varje distrikt hade en ansvarig ledare från sitt distrikt varje år och Herbert var någon gång medföljande ledare från Små-

land. Övriga som varit Kalle-Anka-generaler från Småland är: Sonja Olsson, Jönköping, Gösta Gustavsson, Skruv och Stefan Karlsson, Växjö bl.a.

En intressant händelse var när IFK Växjö 1970 stod som arrangör av SM i Friidrott. Herbert var ledare för diskusfunktionärerna. Man tågade in på banan i samlad trupp aktiva och funktionärer och man tågade ut på samma sätt. Då hände vid uppropet under läktaren på Värendsvallen att Ricki Bruch, som var inne i en nervös period som skrevs om i pressen då, inte ville gå med ut på planen. Han satt med en flickväns tröstande armar om halsen. En av deltagarna, Lars Haglund, sa: "bry dig inte om honom, han är sån, han kommer själv sen". Och när tävlingen skulle börja kom han lunkande, men han gick ej med under utmarschen heller.

Utmärkelser som tilldelats Herbert Jobäcker: Smålands Idrottsförbunds Guldmedalj, 1977, Riksidrottsförbundets Guldmedalj, 1978 och Svenska Friidrottsförbundets Silvermedalj fick han 1976.

2008 fick Herbert ett kulturpris av Jönköpings kommun. Han fick ta emot Junemedaljen för att han jobbat i Jönköpingskretsen i många år med administrativt arbete. Detta var mycket glädjande för honom. Han fick medaljen "av särskilda skäl" som det heter, liksom ishockeyspelaren i HV71, Johan Davidsson.

Herbert var engagerad i Triangelmatcherna på 70-talet mot Västergötland och Östergötland tillsammans med Gösta Eklöf som var Herberts stora förebild som idrottsledare. Dessa matcher har nu tyvärr upphört. De andra distrikten fick problem med lagsammansättningen.

Idrottsreferat till Jönköpingstidningarna: Herbert har även skrivit idrottsreferat och bifogat långa resultatlistor, som sänts till: Smålands Allehanda, Smålands Folkblad och Jönköpingsposten.

Det rörde sig åren 1944-1945 främst om idrottsresultaten i IK Vista. Därefter har det handlat om tävlingarna i Jönköpingsområdet ända fram till och med 2008.

Till slut vill vi TACKA HERBERT JOBÄCKER för de många åren som han verkat inom Smålands Fri-Idrottsförbund, hela 50 år. Läger man då till IK Vista så blir det minst 65 år med idrottslig verksamhet.

Vi vill önska Herbert All Lycka till i fortsättningen med ett liv som motionär med dagliga promenader, som håller honom i fortsatt fin form.

Alvesta den 31 januari 2010

Ove Davidsson